

JTC NEWS

THE READING EXPERIENCE

Aan alle leuke leerlingen van het JTC...

Hier is hij dan, jullie enige echte EIGEN schoolkrant! Een plek voor jou om te lezen wat er zich allemaal afspeelt op school, welke toffe activiteiten er allemaal zijn geweest en gaan komen. Een plek waar je van gedachten kunt wisselen, jouw mening over school kunt delen, waar je kunt filosoferen, jezelf amuseren en informeren maar bovenal de verbinding kunt zoeken met je mede-studenten op het JTC!

Voor deze eerste editie heb ik de eer gekregen een introductiestukje geschreven, vanaf de

volgende uitgave lees je hier een woordje van Chiel Buisman, de hoofdredacteur.

Naast Chiel hebben nog acht redactieleden zich enorm ingezet om deze schoolkrant mogelijk te maken. Ze stellen zich hieronder aan je voor!

Voel jij zelf ook al de journalistieke kriebels opkomen? Of heb je een waanzinnig leuk idee voor een artikel? De schoolkrant is van jullie allemaal, stuur je idee dan ook zeker door naar één van de redactieleden. Ik wens jullie heel veel schrijf- en leesplezier!

Elvira Meiboom

Even voorstellen: Wie zit er achter de schoolkrant?



Chiel

Hallo ik, ben Chiel Buisman. Ik zit in TV1A en ik ben hoofdredacteur van de schoolkrant.

Ik heb gekozen om voor de schoolkrant te werken, omdat ik schrijven leuk vind. Het lijkt mij ook leuk om interviews met docenten te doen. Ik hoop vooral dat jullie de schoolkrant leuk vinden.

Vera

Hallo ik ben Vera,

Ik zit in de brugklas en ben 13 jaar. Toen ik hoorde over de schoolkrant leek het me hartstikke leuk om mee te doen.

Ik teken graag. Ook zit ik op een muziekvereniging in een orkest en bij een toneelvereniging.

Ik hoop dat jullie met plezier de schoolkrant gaan lezen!

Groetjes Vera

Jesse

Hallo ik ben Jesse! Ik ben veertien jaar oud en zit in v2a. Waarom ik bij de schoolkrant zit? Mevr. Meiboom vroeg of ik ook bij de schoolkrant wou en ik wou het eigenlijk wel proberen. Eerst leek het mij helemaal niet leuk maar toen na een paar keer vond ik het best wel gezellig

Ik vind het leuk om te skeeleren, Netflixen, mountainbiken en muziek te luisteren. Ik vind het vooral leuk om in de avond te skeeleren als de zon onder gaat. Mijn lievelingsfilm is Me Before You en een van de beste series die ik heb gezien is denk ik Breaking bad.

Esmée

Hallo, mijn naam is Esmée Donkersloot en ik ben 14 jaar. Ik zit in de schoolkrant van het JTC.

Ik hou erg van lezen en schrijven en mijn hobby is dat ik ook op woord (toneel) zit.

Ik ben zelf een gewoon lid van de schoolkrant. Sociaal ben ik niet zo erg, dus als ik met iemand die ik niet ken moet samenwerken, of gewoon er iets mee moet doen dan gaat dat meestal wat moeilijker.

Gelukkig zit ik samen in de schoolkrant met 3 vrienden van mij. De andere leden zijn allemaal erg lief. Zelf woon ik in België, MAAR IK BEN EEN NEDERLANDER.;-)

Als ik eerlijk moet zijn doe ik de schoolkrant ook wel een beetje voor mijn CV. Ik hoop dat we er een erg leuke schoolkrant van gaan maken.

Groetjes Esmée.

Krista

Hi ik ben Krista, ik ben 14 jaar oud en ik zit in de klas V2A. Ik zit bij de schoolkrant omdat ik het leuk vind om te helpen met ideetjes voor de schoolkrant.

Ik hou heel erg veel van afspreken met vrienden, muziek luisteren, shoppen en lezen. Ik lees Engelstalige boeken, voornamelijk de boeken van Colleen Hoover. Ik ben nu het boek 'Ugly Love' aan het lezen :). Dat was het dan, ik hoop dat we er wat leuks van maken doeii:)



Noa

Hallo iedereen,

Ik zal me even voorstellen: ik ben Noa de Klerck, 12 jaar oud en zit in HV1C.

Mijn hobby's zijn dwarsfluiten en dansen. Verder hou ik van lekkere dingen bakken en mooie reizen maken.

Ik ga mijn best doen om leuke stukken te schrijven voor in de schoolkrant en heb hier in ieder geval al heel veel zin in!

Alvast veel leesplezier!

Groetjes Noa

Norah

Hallo, mijn naam is Norah van Merrienboer en ik ben lid van de schoolkrant.

Ik ben bij de schoolkrant gekomen omdat ik het leuk vind om stukjes te schrijven en om nieuwe dingen te leren.

Marit

Ik ben Marit de Kock. Ik ben 11 jaar en word op 13 juni 12 jaar. Ik zit nog in groep 8, maar kom het nieuwe schooljaar naar het JTC en ga TVWO doen. Hoe ben ik dan bij schoolkrant gekomen?

Bij de open dag gaf Mevrouw Meiboom mij een rondleiding. Ik vertelde dat ik schrijven heel leuk vind en dat het wel wat saai voor mij is in groep 8. Toen vertelde Mevrouw Meiboom dat er een JTC schoolkrant aankwam. Ze vroeg of ik mee wilde doen en dat leek me heel leuk! Naast schrijven vind ik gitaarspelen, handletteren en hardlopen leuk om te doen.

Groetjes Marit

Eline

Hoi, ik ben Eline Grootswagers en ik ben 13 jaar oud. Ik zit in V2A en ik zit bij de schoolkrant omdat het mij wel een leuke activiteit leek en het staat goed op mijn cv ;)

Ik houd van lezen, muziek luisteren en buit en wandelen. Ik lees het liefst thriller of romantiek. Qua muziek zijn mijn favoriete bands of muzikartiesten: The Neighbourhood, Nirvana, Arctic Monkeys en Harry Styles.

Ik zou graag willen schrijven over dingen die ik interessant vind, dit is niet echt een onderwerp maar ik schrijf vaak gewoon over wat ik op dat moment leuk vind of wat al een tijdje in mijn hoofd zit. Dit was het dan, doegg :)



Columnreeks

Van groep 8 naar de brugklas!



Daar zit je dan, in groep 8. Je weet dat je volgend jaar op een andere school zit. Maar welke?

Corona maakt het er niet makkelijker op, de open dagen gaan niet door. Wel zijn er hele leuke meeloopmiddagen georganiseerd bij het JTC, waar je meteen kennismakt met de verschillende soorten tickets en plus-opleidingen. Je ziet ook hoe het grote gebouw er uit ziet, voelt de sfeer en maakt kennis met de docenten.

Het leuke van het JTC is dat je een ticket kunt kiezen. De tickets die je kunt kiezen zijn: Kunst en cultuur, Sport, Mavo-to-do en Basic. Je kunt eventueel ook kiezen voor een plus-opleiding: JTeCh, TVWO en Cambridge English.

Als je hebt gekozen voor het JTC, moest je je op 8 of 9 maart inschrijven. Je bent dan al wel online ingeschreven, maar dan ga je alles checken. Je wordt welkom geheten door een docent van het JTC.

Na een persoonlijk praatje en het checken van de gegevens, zetten je ouders en jijzelf de handtekeningen onder het onderwijscontract. Vanaf nu ben je een officiële pre-JTC'er!

Je hebt je eindadvies al, er komt nog een eindtoets en nog veel andere leuke dingen zoals de musical en het kamp. Met dat in het vooruitzicht en om daarna naar het JTC te gaan, is dit een heel leuk einde van de basisschoolperiode! Als voorproefje ga je op 22 juni alvast kennismaken met je klasgenoten en je mentor waar je volgend schooljaar mee te maken gaat krijgen.

Je weet dat volgend schooljaar helemaal anders wordt, maar leuk anders. Eindelijk dingen leren waar je echt iets aan hebt! Niet alleen maar herhaling zoals nu in groep 8. Ik stel me voor dat je eenmaal op het JTC soms nog even terug gaat naar je oude school en dan denkt: wow, dat is lang geleden!

Marit de Kock,
Pre-JTCer

Artikel

Een reis naar de 3de verdieping

In deze rubriek gaan we naar het dierlijkste stukje van het JTC: ik neem jullie mee naar... de derde verdieping!

Wij spraken met meneer Voermans, een toepasselijke naam aangezien hij ook de man is die de dieren voert. :)

Voor wie is het?

De dieren op A3 zijn er voor iedereen, maar de leerlingen van v6 en tv6 hebben er de grootste verantwoordelijkheid voor.

Deze leerlingen kunnen de verzorging van de dieren als examen project kiezen, wat best een lastige klus is.

Daarom heeft iedereen heeft z'n eigen taak en draait het allemaal om timing en samenwerking...



De dieren:

We zullen hier een aantal dieren aan je voorstellen:

Mangrovekwal

Wist je dat deze kwal in het Engels upside down jelly-fish heet?



Rattenslang

Deze slang kan wel 12 tot 15 jaar worden.





Anemoonvisjes

Wist je dat uit een nest van 350 visjes er maar één overblijft, maar dat de JTC leerlingen het is gelukt om er 200 te laten leven!

Poetsgarnalen

Deze garnalen maken zelfs de bek van andere vissen schoon!



Wandelende boomstammen

Dit is een nachtdier dus deze beestjes zal je vast niet snel zien..



Afrikaanse reuzeslak

De deur...

Als je wel eens op de derde verdieping bent geweest dan zie je dat er achter de lift een geheimzinnige deur zit, zonder lokaal nummer nog wel.

Wat zit er nou achter die deur?
 Nou, ik heb het antwoord.....
 Hier wordt een bijzonder diertje gekweekt, namelijk de Afrikaanse reuzeslak.

Het diertje heeft niet voor niks die naam want het wordt wel 30 cm!!! Dat is even groot als een stoeptegels. De Reuzen worden daar gehouden omdat het daar lekker warm is. Dat komt omdat daar veel buizen staan voor de verwarming.

Ook word hier veel voeding voor de dieren gekweekt, zo staan er oude flessen van frisdrank en een grote waterdispenser waar het dierlijk en plantaardig plankton wordt gekweekt dat als voedsel dient.
 Het ziet er in ieder geval wel heel mysterieus uit!

Tot de volgende keer!

Vera en Noa (De foto's zijn van jtc_dieren)

Artikel

Elfie Tromp op het JTC!

Een paar weken geleden op een donderdag kwam er een bijzondere gast naar het JTC. Niemand minder dan Elfie Tromp, de bekende dichter en schrijfster van onder andere 'Underdog' en 'Pietà'.

Sinds we in de klas kennis hadden gemaakt met haar werk, keek ik erg uit naar haar bezoek. Ik vind haar werk echt te gek! Haar bezoek was meteen ook een workshop.



We moesten zelf ook aan de slag. Aan het begin van haar bezoek vroeg Elfie om korte verhaaltjes te schrijven over haar uiterlijk, waar ze misschien woonde en over haar uitstraling.

Na dit te besproken te hebben las ze nog een stukje voor uit haar nieuwe boek 'Pietà'. Hierna kregen we een stuk van haar voorstelling te zien 'Niet vandaag Satan, maar wel morgen'. Ten slotte las ze weer een stuk uit 'Pietà' voor.

Als je van lezen houdt, zoek haar werk dan eens op, het is echt de moeite waard!

Amber Donkersloot, H4E